

Gebed van de Dag woensdag 2 december 2020

Eerste Adventsweek

- kerk open 8.30 – 9.00 uur



Aansteken van een kaars en een moment van stilte

Opening: Als Alles duister is



Als al les duis ter is, ont steek dan een lich tend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als al les duis ter is, ont steek dan een lich tend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Luisterlied Quem pastores laudavere <https://www.youtube.com/watch?v=IJw73LSuELI>

Schriftlezing Genesis 29:31-30:2

(Genesis / Bereesjiet 28:10-32:3, uit het gedeelte /Parasja dat afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Wajeetsee 'Hij vertrok')

STILTE

Psalms 29:1 (De Nieuwe Psalmberijming)

Engelen, erken de HEER;
geef Hem koninklijke eer.
Prijs zijn macht en majesteit;
kniel, aanbid zijn heerlijkheid.
Hoor, zijn stem klinkt in orkanen,
echoot over oceanen.
Heel de aarde ziet het wonder
van zijn bliksem en zijn donder.

Gebed

Herder van mensen,
stel ons niet teleur
als wij vol verwachting uitzien
naar uw verschijnen onder ons.
Open onze ogen
voor het teken van uw trouw,
dat Gij ons toont in Jezus
in wie Gij onder ons wilt wonen,
vandaag en alle dagen die komen.

Persoonlijk gebed

Onze Vader...

Afsluiting

Zegen ons, Jezus Christus.
Uw liefde geeft leven aan onze ziel.
Amen.

Doven van de kaars

Mattheüs 1:20, 21

Terwijl Jozef deze dingen overwoog, zie,
een engel van de Heere verscheen hem in
een droom en zei:

Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd
Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want
wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige
Geest;

en zij zal een Zoon baren,
en u zult Hem de naam Jezus geven,
want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun
zonden.

